



DE ROEF

NIEUWSBRIEF NAJAAR 2013

DE ROEF is het officiële huisorgaan van *Amsterdamse Watersportvereniging H '79*

Oplage:

ca. 100 exemplaren, waarvan 80 exemplaren verzonden per e-mail en 20 exemplaren verzonden per post.

Verschijnt ca. 4 keer per jaar

Eindredactie en lay-out: *Tije de Jong en Piet Heyn Michels*

Redactieadres: Tjotterspad 11 1081 KD Amsterdam

E-mail: redactieH79@gmail.com

Beste leden van H79,

Met toenemend daglicht in het vooruitzicht wenst de redactie u fijne feestdagen en een goed bevaarbaar nieuwjaar.

Bestuursmedelingen

Benzine- en gas-tanks mogen, op last van de brandweer, niet op de haven overwinteren en moeten dus thuis worden opgeslagen. Deze winter zal hierop worden gecontroleerd. Aangetroffen tanks zullen met inhoud worden afgevoerd!

Vergeet niet te voldoen aan je jaarlijkse werkplicht.

Aanmelden hiervoor kan bij de havenmeester of op: [Inschrijven Werkplicht](#)

Belangrijke data

- Zondag 5 januari 14:00 uur
Nieuwjaarsreceptie in De Roef.
- Dinsdag 11 februari 20:00 uur
Port- & kaasproeverij in De Roef.
- Zondag 23 maart 14:00 uur
Algemene ledenvergadering in De Roef.
- Weekend 5 & 6 april v.af 07:00 uur
Hellingweekend.

Deze informatie, en nog véél meer, is óók te vinden op onze website:

www.h79amsterdam.com

Passagierslijst

Aangemonsterd als nieuw lid:

- Hans Brommer
- Bas Hoffmann
- Friso Hooghiemstra

Wij heten onze nieuwe leden hartelijk welkom; we hopen dat jullie je in zullen zetten voor het wel en wee van onze vereniging.

Vraag en aanbod

Indien je overtollige watersportartikelen ter overname c.q. te koop wilt aanbieden of zoekt, kun je dat aangeven bij de redactie. De opzet is strikt tweede-hands van aard, dus geen professioneel geadverteer.

Graag willen we wijzen op de mogelijkheid om je vraag of aanbod ook te plaatsen op onze website:

www.h79amsterdam.com

Sint heeft het druk met de Watersport

Hij kwam langs bij De Koenen, H79 en de Schinkel en dan nog was hij te laat omdat 'ie de weg niet kon vinden.

De voorbereidingen kostten ook nog wat tijd en energie van het team.

De aanmeldingen kwamen bij Paulo binnen en Richard, David en Wim en ondergetekende, tante Hannie genoemd, hebben de uitvoering gedaan.

Dank aan Dennis voor de hooibalen, daarmee was de aankleding compleet.

Het clubgebouw werd in de ochtend versierd en de hapjes en drankjes stonden klaar.

Warme chocolademelk was er voor de kinderen en er was snert voor de ouders, opa's en oma's. Later in de middag waren er nog frikandellen en frieten voor de kinderen.

Uiteraard ontbraken ook dit keer de pepernoten en speculaasbrokken niet en H79 was er klaar voor.

Rond 1 uur waren alle kinderen present en waren er diverse mooie tekeningen gemaakt.



Om de wachttijd te verkorten las Tante Hannie een Sint verhaal voor en werd er een liedje gezongen.

Ja, dan duurt wachten lang, maar omdat Hans de Boer met zijn sleepboot de Sint was gaan halen, wij en de kinderen hard

gingen zingen, kon hij zijn weg weer vinden.

Esther heeft geweldige ervaring opgedaan als filmvrouw en krijgt volgend jaar weer een kans, tenminste als Sint weer komt dan, Tante Hannie heeft hem wel gevraagd.

Sint en zijn drie Pieten hebben weer goed aan ons gedacht, voor ieder was er tijd voor een gesprekje met Sinterklaas en werd er bij tante Hannie op schoot gezeten! Want Sint was toch wel heel groot van dichtbij, alleen de twee allergrootsten wilden blijven staan.

Het hele verhaal is dus gefilmd - zie de Facebookpagina van H79 en YouTube - Sinterklaas 2013 Sara Vega intoetsen en je kan het geheel zien. Er zijn ook heel veel foto's gemaakt. Ik denk dat alles via de website te volgen is.

Het was weer een geweldig evenement, en ja, wij zijn klaar voor volgend jaar en hopen dat er nog meer kinderen van de partij zullen zijn, vanaf drie maanden zijn ze welkom hoor!!

Sinterklaas bedankt dat je er was met drie heerlijke (spring)pieten.

Wedstrijdje varen

Sinds we onze "Panta Rhei" kochten, hadden we het voor ons uit geschoven.

Wanneer we, tijdens een van onze zeilvakanties, in een haven mede-Waarschippers aantreffen, kwam steevast de vraag: "Zijn jullie al lid van de Waarschippersvereniging"?

'Nooit op ingegaan, totdat we deze zomer op Texel "in de val" liepen.

In het kader van een IJsselmeer/Waddentocht knoopte een grote groep Waarschippers naast ons vast in de Waddenhaven.

Binnen een kwartier kregen we het aanmeldingsformulier onder onze neus gedrukt, 'konden we meteen óók meedoen aan het Open Nederlands Kampioenschap Waarschepen, dat twee weken later gepland stond. "Wablief"? Wedstrijdzeilen? Nog nooitgedaan!

"Mooi, dat wordt dan Hoog tijd"!

U begrijpt het al, tegen deze druk waren we niet bestand. Netjes ondertekenden we het formulier, een wedstrijd, pas over twee weken, leek tóch nog een heel eind weg.

Jaja. . . Binnen notime diende zich het bewuste weekend aan. Op vrijdag 16 augustus togen we met lood in onze schoenen naar Andijk, waar het kampioenschap zou worden gezeild.

Aangekomen in de haven van "De Kreupel" bleek er een gezellige drukte.

Er lagen zo'n zestig Waarschepen, in allerlei maten, afgemeerd.

Om de volgende dag niet geheel onvoorbereid aan de start te verschijnen, lieten we ons, als groentjes, ruimschoots informeren over het "reilen en zeilen" tijdens het wedstrijdgeweld.

Er werden wedstrijdreglementen doorgenomen, handicap-berekeningen gemaakt, en tactieken besproken.

De volgende ochtend, engszins onwennig, het nerveuze gedoe vlak voor de startlijn, en dan. . . het startsignaal. . . van het één op het andere moment maakte alle schroom plaats voor koelbloedige strijdlust. Nog nooit eerder, dames en heren, hadden we zulk een fanatisme bij Pauline kunnen waarnemen. Het leek wel alsof jarenlang opgekropte competitiedrang ineens de vrije loop gelaten werd.

Enigszins beduusd nam ik de taak van fokkenist/navigator, en liet Pauline maar aan het roer.

Die dag, na drie kortebaar-races, bleek dat we al een heel aardige positie op de tussentijdse ranglijst hadden weten te bemachtigen.



In het heetst van de strijd.

De volgende dag, waarop een langebaanwedstrijd werd gevaren, deden we het zelfs nóg iets beter, waardoor we in het overall-klassement in onze klasse (17 boten) uiteindelijk als vijfde eindigden.

Tije

Stamppot proeverij

Een heel gezellige avond van onze vereniging was dit jaar de stampotproeverij. Vanaf zes uur verzamelden de koks en de proevers zich in de Roef. Uiteindelijk bleken de koks van de verschillende stampotten zich ook onder de proevers te scharen. En gelukkig maar dat de koks ook nog moesten eten want uiteindelijk waren we met vierentwintig personen om circa tweedertig maaltijden te verorberen. Acht koks hadden voor tenminste vier personen gekookt. Om zeven uur begon het grote proeven en dat was een feest. Het blijkt echt heel iets anders dan een roer vasthouden, een anker werpen of navigeren. We hebben allemaal zitten smullen en het was een optelsom van kleine porties omdat je alle stampotten wilde proeven. De meeste stampotten waren zo rijk gevuld met vlees dat je geen fiets nodig had om van spekje naar worst te komen.

Zuurkool stampot rijk gevuld met casselerrib en worst.

Boerenkool met spekjes en worst.

Hutspot met prachtige grote gehaktballen.

Rauwe andijvie stampot met spekjes.

Bietjes stampot prachtig van smaak en van kleur.

Broccoli bloemkool stampot met worst.

Ratatouille stampot met sperziebonen en paprika.

Apart pannetje jus speciaal voor de hutspot, maar ook heel goed bruikbaar voor een aantal andere stampotten. Aparte speklapjes, schouderrollade en stoofvlees ook bruikbaar voor meerdere stampotten.

Het was leuk dat op deze avond het bestuur ook weer goed vertegenwoordigd was. Tijdens de maaltijd was er wijn en na de maaltijd was er koffie en daarbij waren twee lekkernijen (een Enkhuizer likeur en een bitter Amsterdammertje) waarvan de ene wat zoeter was dan de andere. Iedereen heeft zich aan alles te goed gedaan. Eén van de proevende koks wist een hele goede bestemming voor een klein aantal porties die waren overgebleven, deze werden zorgvuldig opgeborgen in tupperware. De afwassers wisten niet dat de vereniging beschikte over zoveel borden en bestek en constateerden met de pannen dat geen van de koks zijn stampot had laten aanbranden.

Mogelijk vormt dit voor u inspiratie om de komende koude winter goed door te komen!



Er waren ook een aantal stampotten die ontbraken: de hete bliksem van appels, de koolraap met klapstuk, de raapstelen en spinazie, de spruiten, de tomaten met uien en de stokvis (nog moeilijk te krijgen). Hierbij refereer ik aan het N.C.B. Kookboek tweeëntwintigste druk van de educatieve uitgeverij Tilburg 1970.

een proevende kok

Tot slot:

Een leuk verhaal, belangrijke informatie of interessante wetenswaardigheden?
Stuur het naar het redactieadres:
redactieH79@gmail.com

Loosdrecht...

*Vroeg in de morgen hangt er mist.
In een bootje zit een man die vist.
De eend, de meerkoet en de karekiet
ze zitten rustig in het riet
Tot plots de zon schijnt over het water
dan klinkt opeens hun luid gesnater!
Zelfs het vogeltje tussen het riet
zingt zijn karekiet kiet kiet...
't Is of iedereen ontwaakt
als een zonnestraal ze raakt.
Ook de hengelaar in het riet
neuriet er zijn ochtendlied.
Een zeilboot vaart het slootje uit.
De stuurman zacht een deuntje fluit
Begonnen is de nieuwe dag
De wind beweegt heel zacht de vlag
De eenden met hun luid gesnater
brengen weer leven op het water
De zeilboot gaat al overstag.
Het wordt beslist een fijne dag.*

door Fenna de Vries-Hoof

